

1 Heliga Trefaldighets kyrka

Kyrkan uppfördes under 1200-talet, ursprungligen som klosterkyrka för franciskanerorden. I början av 1500-talet då Gustav Vasa bröt med katolska kyrkan, skänkte han klosterkyrkan som stadskyrka till Arbogaborna. Under 1600-talet renoverades byggnaden. Då tillkom det höga tornet. Bland kyrkans många inventarier märks predikstolen, snidad år 1736 av hovbildhuggare Buchard Precht. Ljuskronorna i mässing som anses vara de största i Sverige, kanske även i Norden. På södra väggen finns väggmålningar utförda under 1400-talet, bland annat föreställande den helige Franciskus liv.



2 Engelbrektsstatyn

Engelbrekt Engelbrektsson ledde ett upprorskrig mot unionskonungen Erik av Pommern. Vid ett möte i Arboga 1435 valdes Engelbrekt till rikshövitsman. Detta möte anses vara Sveriges första riksdag. Engelbrekt mördades 1436 på en holme i sjön Hjälmaren. Vid det högtidliga firandet av 500-års minnet av Arboga möte avtäcktes en staty av Engelbrekt. En tävling om utformandet av en staty hade tidigare utlysts och Carl Eldhs förslag vann.

3 Lasse-Maja

Den rikskände stortjuven och äventyraren Lars Molin begravdes år 1847 på kyrkogården vid Heliga Trefaldighets kyrka. Molin var mer känd som Lasse-Maja. Namnet fick han eftersom han utförde sina kupper utklädd till kvinna. Minnesstenen finner man i kyrkparken nedanför kyrkan.

4 Järnvågen

Järnet var Arbogas viktigaste handelsvara. Järnvågen användes för att väga och beskatta det järnmalm som kom med fartygen från Bergslagen för vidare transport till Stockholm. Den nuvarande vågen är en kopia av den ursprungliga.

5 Kungsgården

Kungsgården tillhörde ursprungligen Gustav Vasas kungsgård. Under Karl XII:s sista färd till Stockholm efter skottet i Norge 1718, stod kungens kista på lit de parade i ett rum på Kungsgården.

6 Ladbron

Arboga var under medeltiden, 1500- och 1600-talen en av Sveriges ledande hamnstäder, men med Hjälmare kanals tillkomst förlorade staden sin betydelse som hamnstad.

7 Gamla bron och Arbogas namn

Under 1300-talet utstakades kvarteren och gatorna på södra sidan närmast ån. I samband med detta byggdes den första bron, Gamla bron, nuvarande Kapellbron. Namnet Arboga härstammar från det fornsvenska ordet Ahrbugi, som betyder åbåge(krök). Från bron kan man se kröken som gett Arboga sitt namn.

8 Västerlånggatan

Detta är Arbogas äldsta gata, den kantas av kulturmärkta ågårdar med trä och stenhusbebyggelse. Många av gårdarna som tidigare var hantverks- och köpmannagårdar är idag privatbostäder, men på gården på Västerlånggatan 1 är man välkommen att titta in och beundra en av de unika ågårdarna.



9 Rådhuset

Rådhuset var ursprungligen byggt som kyrka på 1400-talet. Vid reformationen på 1500-talet skänkte Gustav Vasa kyrkan som rådhus till Arbogaborna. Gustav Vasas dotter Cecilia, grevinnan av Arboga, bodde några år under 1570-talet på Rådhuset. Från 1640 har Arboga stadsstyrelse haft sina lokaler här.

Arboga – en upplevelse man minns

Vacker kulturmiljö, rik historia och många trevliga arrangemang är några av anledningarna till att allt fler besöker Arboga. Staden inspirerar till mängder av aktiviteter, speciellt inom kulturområdet.

Arboga har en fantastisk historia som känns levande än idag, inte minst i den välbevarade stadskärnan som är klassad som riksintresse. Här kan du strosa omkring i en utställning som är öppen året runt och besöka museer och kyrkor från 1200-talet och framåt.



Scanna qr-kod för mer information

Arboga Turistbyrå

Telefon: 0589-871 51, e-post: turistinfo@arboga.se

Adress: Arboga Station, Centrumleden 6

Besök oss på webben och Sociala medier

www.arboga.se

www.facebook.com/arbogakommun

ARBOGA
PLATS FÖR INSPIRATION

Stadsvandring
på egen hand



ARBOGA
PLATS FÖR INSPIRATION

Arboga – en spännande historia

Arboga, med sina 14000 invånare, ligger mitt i västra Mälardalen bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna. Det är en inspirerande plats som präglas av vacker miljö, rik historia och ett stort och engagerat kultur- och föreningsliv.

Arboga har en lång och intressant historia. Tack vare ett strategiskt läge och goda transportmöjligheter blev staden tidigt en viktig handelsplats. Arboga var Mälarens västligaste hamn och hit kom järnet från Bergslagen, vägdes på järnväg och skeppades ut via Arbogaån.



Många har haft Arboga som mötesplats. Här byggde Franciskanerna sitt kloster, nuvarande Trefaldighetskyrkan, och här hölls flera stora riksmöten. Mest känt är det som kallas Sveriges första riksdag, 1435, då Engelbrekt valdes till rikshövitsman.

I dagens Arboga märks den spännande historien på många sätt. Ett exempel är stadsmiljön som är klassad som riksintresse. Men även i omgivningarna finns fina kulturmiljöer, exempelvis vid Jädersbruk, där Gustav Vasa anlade Sveriges första vapenfaktori 1551 och vid Hjälmare kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenled.

Arboga inspirerar till mängder av aktiviteter, speciellt inom kulturområdet. Arboga står värd för flera stora evenemang, där Medeltidsdagarna i augusti är det största, med allt från roddtävlingar och riddarspel till musik och kvalitetsmarknader.

I stadskärnan finns flera mysiga butiker, caféer och antikbodas med hög personlig service. Det finns också tre unika museer att välja bland.



1200-talet

1300-talet

1400-talet

1500-talet

1600-talet

1700-talet

1800-talet

Kyrkan uppfördes under 1200-talet, ursprungligen som klosterkyrka för franciskanerorden.

Stadens äldsta sigill härrör från 1330, vilket visar att Arboga då var en fullt utvecklad stad.

Engelbrekt Engelbrektsson ledde ett upprorskrig mot unionskonungen Erik av Pommern. Vid ett möte i Arboga 1435 valdes Engelbrekt till rikshövitsman. Även kallat "Sveriges första riksdag".

Gustav Vasa anlade Sveriges första vapenfaktori vid Jädersbruk år 1551.

1639 invigdes Hjälmare kanal som är Sveriges äldsta konstgjorda vattenled som fortfarande är i drift.

Under Karl XII:s sista färd till Stockholm, efter skottet i Norge 1718, stod kungens kista på lit de parade i ett rum i Kungsgården. Katafalken som användes finns på Arboga museum.

Den riks-kände stortjuven och äventyraren Lars Molin begravdes 1847 på kyrkogården vid Heliga Trefaldighets kyrka. Arboga fick sitt första telefonnät 1880, som den andra staden i Sverige.